

PERSVERKLARING 29 maart 2021 - Gereformeerde Gemeente Urk - Sionkerk

Onze kerkelijke gemeente is deze weken nadrukkelijk in het nieuws. Veel berichten die verspreid worden zijn onjuist. Ook halve waarheden zijn hele leugens, die kennelijk graag geloofd worden door een deel van ons volk en ook helaas (een deel van) de overheid, zonder enige vorm van hoor en wederhoor. Er lijkt een bewust beschadigende actie te ontstaan om de Bijbelse, tere en ook waardevolle relatie tussen overheid en kerkelijke gemeenten onder druk te zetten en dat terwijl wij als kerkgangers dagelijks voor onze overheden bidden en onze kinderen leren hun in alle opzichten te gehoorzamen. Om die reden laat de kerkenraad nu een persbericht uitgaan.

Geweld

Met betrekking tot de gebeurtenissen van afgelopen zondag merken wij het volgende op: Alle vormen van ongeoorloofd geweld wijzen we radicaal af, en daarmee dus ook geweld tegen journalisten. Paramilitairen of andere omstanders die een verslaggever geslagen en geschopt zouden hebben, staan in geen enkele relatie tot onze kerkelijke gemeente. Dit was en is bij de Veiligheidsdriehoek bekend. Onder vele getuigen is duidelijk dat de verslaggever van Powned, welbewust, provocerend, voor de inparkerende auto sprong en op overdreven wijze deed voorkomen dat hij ernstig aangereden werd. Deze verslaggever vertoonde dat laakbare gedrag overigens bij meerdere auto's en personen, dit tot grote ontsteltenis en groeiende ergernis van naar de kerk komende gemeenteleden. Deze praktijk herkende en deelde de Veiligheidsdriehoek dan ook met ons. Daarbij overtraden nagenoeg alle journalisten de coronamaatregelen en begaven zich op privé- terrein zonder toestemming. Daarbij zijn nu beelden van kerkgangers verspreid, die zich niet verweren kunnen en waarvan sommigen inmiddels (financiële) consequenties ondervinden. De kerkenraad acht dit ontoelaatbaar.

Onze gemeenteleden worden met regelmaat opgeroepen om altijd vriendelijk te blijven, hoe moeilijk dit soms ook worden kan, zoals ook gisteren bleek. Over het algemeen hebben onze gemeenteleden zich bijzonder verdraagzaam opgesteld. Gisteren heeft een belangrijk deel van de aanwezige pers zich echter zeer onterecht gedragen richting onze gemeenteleden. Woorden als; intimiderend, agressief, grensoverschrijdend en tergend zijn hier op zijn plaats. Wie welbewust andere boodschappen verspreid doet niets anders dan lasteren en roddelen.

Belijdenis en besluit van de Sionkerk

Met betrekking tot ons handelen geven wij de volgende verantwoording:

God is de Schepper van alle leven. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. Daarin staat *Wie* Hij is en *hoe* Hij gediend wil worden. De overheid is Gods dienares. Ons gehele leven en ook het beleid van de - door God over ons gestelde - overheid moet de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. Voor ons is te allen tijde de norm van Gods Woord maatgevend in welke omstandigheden van welvaart, ziekte, oorlog of zorg we ook leven. Ook de tijdgeest doet daar voor ons niets toe of af. We hebben ons vanuit Gods Woord te verhouden tot alle voorkomende zaken en omstandigheden. Ieder, u en wij, dragen volgens dat Woord eenmaal aan Hem verantwoording af.

Voor een Christelijke kerk is de voornaamste zorg het zielenheil van onze leden, maar ook dat van al onze naasten. Dat sluit verantwoordelijkheid voor het dagelijks leven en gezondheid niet uit, maar in. Bij het toetsen van de overheidsbesluiten aan de Bijbel gingen en gaan we uit van deze Bijbelse lijn:

1. We proberen alle botsingen en twisten met de burgerlijke overheid, op het aller zorgvuldigst te vermijden. Gedurende de achterliggende periode zijn we daarin tot het uiterste gegaan. We doen dit echter tot het raakt aan de inhoud van onze godsdienst.
2. We verwachten dat de overheid zich in verband met de vrijheid van Godsdienst, geen vijand toont, maar zich zorgzaam en beschermend opstelt. Dat betekent dat wij van harte gehoorzamen; voor zover de overheid niet gebiedt wat met Gods Woord in strijd is (Hand. 4: 19).¹

Wij komen steeds meer in een spanningsveld terecht. De crises duurt inmiddels ruim een jaar en zal voorlopig nog duren. De door ons geachte overheid biedt, op advies van het OMT, als enige uitweg uit deze crises; vaccinatie, het hebben van een coronapas of een negatieve test bij samenkomsten of evenementen. Zij noemen dat het realistische toekomstbeeld. Tijdens de persconferentie van 8 maart jl. werd voor ons duidelijk dat deze route voor ons zonder perspectief is, onbegaanbaar en op grond van Gods Woord af te wijzen.

De kerkenraad heeft daarbij een verantwoordelijkheid, met het oog op de geestelijke en/of psychische nood in onze gezinnen (met kinderen). Wij gevoelen dit juist in de ernstige tijd waarin we leven. Hoewel wij verstandig willen blijven handelen hebben wij grote zorg met betrekking tot het nu gevoerde beleid van de overheid. In ons handelen houden wij rekening met het geringe aantal besmettingen op ons dorp. Blijken besmettingen verontrustend toe te nemen, dan is de kerkelijke gemeente ervan op de hoogte dat we afschalen en eveneens van het feit dat we bij duidelijke daling van besmettingen weer gezamenlijk naar de kerk komen. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Dat deze mogelijkheid door onze overheid niet meer geboden lijkt te worden vervuld ons met grote zorg en diepe nood ten aanzien van ons Nederlandse volk.

¹ P. van Mastrigt, Theoretisch-praktische godgeleerdheid, boek 4, H7

Wat wij ver van ons werpen

- *Dat we ons als leden van onze gemeente verheven voelen boven andere christenen. Dat wij als kerkenraad de enigen zouden zijn die de geestelijke nood goed begrijpen. Dat wij ons zien als de enige Bijbelgetrouwe christenen in ons vaderland. Dat wij God beter begrijpen dan andere christenen. Dat we geen hartelijke band voelen met het geheel van ons kerkverband en andere kerkverbanden.* Dat is allemaal onjuist. Er worstelen vele mensen die God vrezen met het huidige beleid van de overheid ten opzichte van Gods onfeilbare Woord. Dat Woord van God wat Hij ons heeft nagelaten zou voor ons allen het richtsnoer moeten zijn. Het overziet alle tijdperken tot aan de voleinding van de wereld.
- *Dat wij opstandig willen zijn tegenover de overheid. Dat we klaar zouden zijn met coronaregels, dat we op Urk wel durven.* Zo is het niet. We proberen steeds het overheidsbeleid te wegen ten opzichte van Gods geboden en inzettingen. De uitweg die de overheid ziet uit de coronacrisis is voor ons onverenigbaar met Gods geboden en ervaren wij ook als strijdig met de historie van ons land. Ook als wij dat vergelijken met eerdere epidemieën.
- *Dat we alle coronaregels negeren.* Hierover wordt bewust misleidend informatie gedeeld. Bijna alle maatregelen worden gehanteerd. Soms zelfs meer dan voorgeschreven. Wat losgelaten is, is dat strikt de 1,5m wordt gehanteerd. Onder onze leden zijn er veel grote gezinnen. Ook is er de wetenschap dat vele gezinnen onder ons corona in huis hebben gehad. Daarbij weegt het gering aantal besmettingen op ons dorp. Hierboven is uitgelegd hoe wij daar mee omgaan. Ook dat valt onder Gods voorzienigheid. Wij geloven (volgens onze belijdenis in de Heidelbergse Catechismus Zondag 10) dat ziekte en gezondheid ook van Zijn Vaderlijke hand ons toekomt. Daarbij zullen wij in relatie tot alle genoemde zaken onze verantwoordelijkheid voor God, onze overheden en maatschappij nemen.
- *De door viroloog Koopmans gedane opmerking dat we Russische roulette spelen.* Die woorden zijn zonder hoor en wederhoor zeer aanmatigend. Het zou gepast zijn dat zij die woorden terugnam in relatie tot alle andere facetten van deze pandemie.
- *Dat wij geen oog hebben voor de samenleving en daarin onze verantwoordelijkheid niet willen nemen.* Dit is onjuist. We leren onze kinderen in alle opzichten te gehoorzamen aan de overheid en ons ten nutte en beste van de maatschappij in te zetten. Juist het omzien naar elkaar is een belangrijke regel. Gods wet bestaat echter uit twee delen. Gods heilzame geboden zijn als volgt samengevat. "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf". Het een gaat niet zonder het ander.

Oproep

Tenslotte sluiten we dit persbericht af met een dringende oproep.

In de eerste plaats roepen we er ieder toe op de waarheid te spreken. Dat geldt ons zelf, onze overheid, alle burgers van ons land en in het bijzonder de journalistiek. Maak en verspreid geen misleidende berichtgeving. Wij roepen ieder op om de kerkgangers met hun (kleine) kinderen de gelegenheid te geven om ongehinderd naar de kerk te komen, zonder in hun grondwettelijke vrijheid beperkt te worden.

In de tweede plaats roepen we er onze overheid toe op, naar aanleiding van de - door ons overigens niet gezochte – publiciteit, om met ernst en oprechtheid te reflecteren op het beleid van de achterliggende tijd met betrekking tot deze ernstige pandemie. In het bijzonder in relatie tot kerken en alle andere geestelijke gezondheidszorg.

In de derde plaats roepen we alle christenen ertoe op om onze handen te vouwen en te smeken aan de God des levens om bewaard te worden voor opstandigheid, eigen wijsheid en verdeling. Zie daarbij onder ogen de tijd waarin we leven. Vertel ieder die het horen wil, hoe waardig het is om de Schepper te dienen naar Zijn Woord.

Namens de kerkenraad en gemeente,

Gereformeerde Gemeente Urk

Ds. A.J. de Waard, preses

Oud. J.C. van Haften, scriba